

#### DIENST VAN VOORBEREIDING

Welkom

Intochtslied 769:1,6 Eens, als de bazuinen klinken

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed

Lied 103:1 Zegen, mijn ziel de grote naam des Heren

Lezing Psalm 103:5-20

Lied 103:9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren

#### DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing <sup>BGT</sup> Openbaring 19:5-9

Lied 762:1,3,4 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan

Preek

Lied 385 De tafel van samen

#### DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis

Lied 705:1 Ere zij aan God, de Vader

Dankgebeden

Gaven

Lied 246b:1,5,7 De maan is opgekomen

Zegen

## Openbaring 19:5-9<sup>NBV</sup>

[5] Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 'Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!' [6] Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: 'Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. [7] Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. [8] Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.' Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

[9] Toen zei hij tegen mij: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.'" En hij vervolgde: 'Wat God hier zegt, is betrouwbaar.'

## Openbaring 19:5-9<sup>BGT</sup>

[5] Toen klonk er bij de troon een stem die zei: 'Laten we onze God danken! Laat iedereen, van klein tot groot, hem dienen en eren!'

[6] Daarna hoorde ik nog een stem. Die klonk als de stemmen van een grote groep mensen, zo hard als de donder of de bulderende zee. Die stem zei: 'Halleluja! De Heer, onze machtige God, heerst nu als koning over de wereld. [7] Laten we juichen en blij zijn, laten we hem eren! Want de bruiloft van het lam gaat beginnen. Zijn bruid staat al klaar. [8] Zij heeft kleren gekregen van stralend wit linnen.' Die witte kleren zijn de goede daden van de christenen.

[9] Daarna zei een engel tegen mij: 'Schrijf op: 'Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het feestmaal op de bruiloft van het lam.' Dat heeft God gezegd, en het is betrouwbaar.'